

Paashaas en kip

Paashaas legt zijn penseel neer.

Tevreden kijkt hij naar de eieren

die hij heeft gekleurd. Het is elf

uur. Tijd voor een frisse neus.

Hij duwt zijn kopje uit het raam.

Wat een lekker zonnetje.

Echt weer voor een wandeling,

denkt hij.

Op eens krijgt hij een idee. Hij gaat

naar de winkel van bakkerij Bol.

Dat doet hij elk jaar. Dan bewon-

dert hij de prachtige chocolade

eieren en paashazen die daar in de

etalage staan.

Hij schroeft zijn deksels op zijn

verfpotjes, zet zijn penselen in

een kommetje water en vertrekt.

Luid zingend wandelt hij het

bospad af. Het zonnetje kriebelt

op zijn kopje.

Zijn wandeling is niet voor niks

geweest. Als hij bij bakkerij Bol

aankomt, kijkt hij zijn ogen uit.

De etalage is nog feestelijker dan

vorig jaar. Wat een schitterende

eieren! En die chocolade paashazen

lijken elk jaar mooier te worden.

Op eens valt zijn oog op een

chocolade paashaas. Zo'n grote

heeft hij nog nooit gezien. Van

verbazing krabt hij op zijn kop.

Maar dan schrikt hij.

De chocolade paashaas krabt ook
op zijn kop ...

Droomt hij soms? Hij geeft een

harde ruk aan zijn oor. Aui

Nee, hij slaapt niet. Hij is klaar-

waker. Hij begrijpt er niets van.

Zenuwachtig strijkt hij over zijn

neus. De paashaas in de winkelruit

strijkt ook over zijn neus.

Paashaas verbleekt. Die paashaas

in de winkelruit is niet van choco-

la. Die is echt! Maar dat is ver-

schrikkelijk. Hij dacht dat hij de

enige paashaas was. Dit moet hij

aan kip vertellen. En zo snel hij

kan, rent hij naar huis.

Meer lezen?

Paashaas en Kip, Carrie Stee, uit:

Palm, palm Pasen, Van Holkema en Warendorf, 1993

AVI 8