

A-groep

Pasen

Kareltje logeert bij oma.
Samen met papa, mama en Vera.
Het is bijna Pasen.
Met Pasen gaan ze eitjes zoeken.
Dat kan goed bij oma,
want ze heeft een grote tuin,
met goede paas-ei-verstop-
plekjes.

Pieter logeert ook bij oma.
Pieter is oma's vriend. Hij is de
nep-opa van Kareltje.
Hij is ook gekomen om eitjes te
zoeken. En om eitjes op te eten,
zegt hij.

Kareltje staat vroeg op.
Hij wil meteen gaan zoeken.
Vera drinkt een flesje pap,
tussen mama en papa in.
Ze hebben allemaal hun ogen
nog dicht.

Kareltje gaat gauw naar oma toe.
Ze staat voor het raam.
Ze zwaait naar Pieter.
"Ik geloof dat ik net een paas-
haas zag", zegt ze.

"Een paashaas?", vraagt Kareltje.
"Geloof jij daarin?"
"Natuurlijk", zegt oma. "Jij niet?"
Kareltje haalt zijn schouders op.
"Kweenie", zegt hij.



"Bas zegt dat de paashaas niet
bestaat."

"O," zegt oma, "daar geloof ik
niets van."

Kareltje kijkt naar oma's tuin.
Hij ziet niks bijzonders.
"Kijk!", wijst oma. "Daar glimt
iets tussen de struiken.
Ik weet zeker dat dat er net niet
was."

Kareltje tuurt naar de struiken.
"Dat is een ei!", roept hij.
"Een ei met goudpapier!"
"Zie je wel," zegt oma, "van de
paashaas."

Kareltje kijkt van het ei naar
oma.
En weer terug.
Dan loopt hij naar buiten.

Meer lezen?
Grotemensentanden, Pauline Michgelsen, Querido,
2004
Illustratie: Harmen van Straaten
AVI 3