

"Zie je", lacht juf, "zo ging het bij de paashaas ook. Hij kent de kleuren wel, maar het lukte hem niet om iedereen evenveel witte of bruine eieren te geven. En toch heeft iedereen evenveel eieren in zijn mand."

Meer lezen?

Jerom en juf Bom, Patricia David, Clavis, 2001
AVI 5

C-groep

Paashaas en Kip

"Kip ...! Kip! Ik moet je iets vertellen", roept hij als hij het tuinpad op komt. Hij struikelt bijna over een kuiken. "Bij bakkerij Bol in de etalage woont een paashaas!"
"Haha ...", lacht Kip. "Leuk grapje. Zeker van chocola."
"Nee!", roept Paashaas uit. "Hij krabde op zijn kop. Hij streek over zijn neus."
"Dat bestaat niet", zegt Kip. "Je bent in de war. Je hebt veel te hard gewerkt. Weet je wat, ik zet je lekker buiten. In een luie tuinstoel. Je moet uitrusten."
"Niks uitrusten", zegt Paashaas. "Ik wil dat je meegaat naar bakkerij Bol. Dan kan je het zien."
Kip zucht. "Goed dan." En ze jaagt haar kuikens in de schuur en draait de deur op slot.

"Daar staat-ie!" Paashaas drukt het kopje van Kip tegen de winkelruit.



"Watttt ...?" Hun mond valt open van verbazing. Ze zien niet alleen de paashaas in de etalageruit. Er staat nu ook een kip naast.
"Hoe is het mogelijk", stamelt Kip verward. "Er zijn er twee van ons."
"Hoepel op, jij!", zegt Paashaas boos. "Ik ben de enige paashaas." Hij heft dreigend zijn poot op. Maar de paashaas in de winkelruit heft ook zijn poot op. Kip begint van woede te sissen. "Jij bent misschien wel een kip," sist ze tegen de kip in de winkelruit, "maar niet zo'n bijzondere als ik. Jij kan geen lachdansje, wedden?" En Kip doet haar dansje. Halverwege houdt ze op. De kip in de etalageruit doet precies hetzelfde dansje. En de paashaas naast haar trekt net zo krom van de lach als haar eigen paashaas.

Meer lezen?

Paashaas en Kip, Carrie Slee, uit: *Palm, palm Pasen*, Van Holkema en Warendorf, 1993
Illustratie: Harrie Geelen
AVI 7