

Meer lezen?
 Naar: *Ei ei ei voor Lothar*,
 Claudia Weikert,
 De Vries-Brouwers, 2004

Tijdens het lezen denkt
 een echte lezer na over
 wat de hoofdpersoon doet
 en waarom hij dat doet.



- 1 De volgende dag begint Haas meteen.
 "Na een poosje begint hij er echt lol in te krijgen.
 "Wat een mooie dingen kan je van eieren maken!", roept hij uit.
 5 Als hij bijna klaar is, krijgt Haas een idee.
 Hij gaat die avond vroeg naar bed.
 En de volgende dag gaat Haas naar buiten,
 nog voor zijn burens wakker zijn.
 Hij legt bij iedereen een paar beschilderde eieren voor de deur.
 "Zo!", zegt Haas tevreden. "Die ben ik lekker kwijt."

deel 3



- 18 Dan denkt hij na: wat kan ik met al die eieren doen?
 Voetballen? Een torentje bouwen?
 "Weet je wat?", roept hij op eens. "Ik ga ze morgen beschilderen!"
 Die nacht slaapt hij eindelijk weer eens lekker.

